

Verdonck Leopold °1900

Jeugdijaren

Leopold Verdonck werd op 16 oktober 1900 geboren te Antwerpen, als zoon van Petrus Louis Verdonck en van Catherine Jeannette Dufour (?)

Beroepsleven

Leopold Verdonck huwde met Maria Theresia De Voeght.

Uit hun huwelijk werden 10 kinderen geboren:

- Louis Verdonck.
- Karel Verdonck (overleed in WO2).
- Jeanne Verdonck (overleed aan een hersenbloeding).
- een meisje (overleed op 1,5 jaar).
- een jongen (overleed op 0,5 jaar).
- Martha.
- Josée.
- Anne.
- Leonie (overleden aan de "dansende ziekte").
- Flora.

Leopold was een dokwerker (= laden en lossen van boten).

Maar in de jaren 1930 was er de eerste economische crisis.

Er was dus veel werkloosheid, ook in de haven.

Dagelijks gingen de dokwerkers naar " 't kot" om te zien of er werk was.

Als er geen werk was ging men op café, om de dag door te komen.

Als er wel werk was, gebeurde dat in onhygiënische omstandigheden.

Door het laden en lossen van volle zakken, kreeg Leopold stof op zijn longen.

Vaak zat hij thuis, zonder werk, dus ook zonder inkomen.

Daardoor steeg de spanning tussen Leopold en zijn vrouw.

Er kwam een scheiding.

In 1947 gingen moeder en de kinderen in Frankrijk wonen.

Het contact met vader werd verbroken.

Landloper

Na deze feitelijke scheiding met zijn vrouw raakte Leopold op de dool.

Ca 1945-'46: Leopold liet zich oppakken als landloper.

De eerste keer kwam hij terecht in Wortel-Kolonie.

Leopold was een zogenaamde "seizoens-landloper": hij liet zich regelmatig oppakken zodat hij in de zomer vrij was, maar in de winter onderdak had als landloper, de ene keer in Wortel en dan weer in Merksplas.

Zijn gezondheid was niet te best. Hij bleef maar hoesten.

Maar ondanks zijn longziekte bleef hij ook nog roken.

In die periode ging zijn dochter Josée op zoek naar haar vader.

Ze vond hem in Wortel. Ze bleven met elkaar in contact, hetzij door een bezoek, hetzij door middel van briefjes in de stijl van : "Met mij gaat alles goed, maar als ge de volgende keer op bezoek komt, wil je dan wat tabak mee brengen?"

Op 26-11-1957 is Leopold Verdonck gestorven in de gevangenis van Merksplas, als gevolg van een "langdurige astmatische toestand". Zo noteerde de dokter het in het overlijdensregister. Hij was toen slechts 57 jaar oud.

Hij werd begraven op de landlopersbegraafplaats van Merksplas. Als enige identificatie werd er op het witte betonnen kruisje een nummer aangebracht op het loden plaatje: nr. 280.

KG

Bronnen:

1. Dit verhaal werd verteld door dochter Josée Verdonck, Kempendreef 13, 2960 Brecht (telefoon 03/663 35 27)
Vóór de restauratie van de begraafplaats in 2010 kwam zij, met haar Duitse vriend, om de twee weken naar de landlopersbegraafplaats van Merksplas, om er het graf van haar vader te verzorgen. Toen groeide er nog geen gras tussen de graven. Josée maakte een mooi grafheuveltje. Daarom plantte ze heideplantjes of andere bloemen. Het betonnen kruisje werd mooi wit geschilderd. En het kreeg een koperen ovaalvormig naamplaatje met daarop de naam, de geboortedatum en de overlijdensdatum.
2. Overlijdensregister van de gevangenis van Merksplas.