

# Van Nooten Henri François, °1869

## Jeugd

Als jong meisje van 22 jaar vertrok moeder Maria Carolina Philomena Van Nooten (noemnaam Philomena) vanuit Lier naar Brussel om er te gaan werken als dienstmeid. Maar in die tijd eiste men een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid van het huispersoneel. Meiden en knechten hadden geen rechten, alleen maar plichten. Een eerste onwettige kind werd in Brussel geboren in 1865 en kort daarna ging Philomena in Antwerpen wonen. Ze werkte er als dienstmeid, maar meestal als naaister. Philomena geraakte telkens weer in verwachting. Zesmaal was de vader officieel niet bekend. Daarna moest ze dan weer op zoek naar nieuw werk en meermaals (ca 90x !!) moest ze verhuizen. Dit jonge gezin leefde dus echt wel in armoede.

Haar oudste kind, Jules Bernard Van Nooten, ontmoeten we ook als landloper.

Het derde onwettig kind was Henri François Van Nooten, te Antwerpen geboren op 27 april 1869.

Ging Henri Van Nooten, zijn broertjes en zijn zus naar de lagere school?

Kon Henri lezen, rekenen en schrijven?

Of moest hij reeds als jong kind ergens gaan werken om mede te zorgen voor het gezinsinkomen?

Het gezin woonde eerst negen jaren in Antwerpen. Daarna verhuisden ze naar Merksem.

## Actief leven

Henri Van Nooten was 1,64 m groot. Hij had kastanjebruin haar, bruine ogen, een ovaal gelaat en een ronde kin. Hij verdiende zijn dagelijks brood als havenarbeider of dokwerker.

## Landloper

Waarom Henri Van Nooten in de landloperskolonie van Merksplas terecht kwam, is niet bekend. Hij was bijna 19 jaar toen hij werd gearresteerd. Op 23 maart 1888 oordeelde de rechtbank van Antwerpen dat hij een landloper was (geen werk, geen geld en geen adres). Daarom werd hij voor drie maanden naar Merksplas gestuurd. 's Anderendaags werd hij al naar Merksplas gebracht, maar één maand later mocht hij alweer vertrekken. En daarna kwam hij er nooit meer terug.

## Terug actief leven

Na zijn vrijlating uit de gevangenis ging hij terug werken in de haven. Maar blijkbaar was de lokroep van de zee te sterk. Henri Van Nooten (23 j.) liet zich aanmonsteren bij een schip dat onder de Britse vlag voer. Zijn eerste zeereis vertrok op 9 maart 1892 naar Brits Guyana. Henri had blijkbaar wel een voorliefde voor zeilschepen. Als bemanningslid maakte hij in 1892 en 1893 telkens drie overtochten mee naar Amerika. In 1894, 1895 en 1897 volgde jaarlijks nog één zeereis. In 1904 deed hij nog drie reizen met hetzelfde schip, de Belgische "Seresia", dat voer naar Bilbao in Spanje.

In die periode werden elk jaar de twintigjarige jongelingen uitgenodigd voor de loting. Werd Henri Van Nooten in 1889 ook opgeroepen?

Tussen 1904 en 1912 ontbreken alle gegevens over Henri. Men vermoedt dat hij in die periode definitief verhuisde naar Amerika. Op 30 januari 1912 werd Henri Van Nooten immers ambtelijk geschrapt uit de bevolkingsregisters, met als enige vermelding: "Amerika". Vanaf dan verdwijnt het levensspoor van Henri Van Nooten in het land van de nevelen...

KG

## Bronnen

- *Landlopersdossiers in het Rijksarchief van Antwerpen.*
- *Roberte Van Haute, "Zesmaal vader onbekend", artikel in de "Vlaamse Stam", 58ste jaargang, nr.1, jan.-mrt. 2022.*