

Danckaers Fredericus Ludovicus °1857

Jeugdijaren

Fredericus Ludovicus Danckaers werd geboren op 14 februari 1857, als zoon van Gumarus Danckaers en van Julia Lettelier.

Had Frederic nog broers en zussen?

Hoe bracht hij zijn jeugd door?

Hij kreeg een opleiding als loodgieter.

Huwelijk

Op 10 mei 1883 huwde Frederic Danckaers (26 j.) met Joanna De Visser (25 j.), arbeidster, geboren op 24 februari 1858, dochter van Adrianus De Visser en van Catharina Petronella Buermans. Voor dit huwelijk werd toelating verleend door de Commandant van het 5^{de} Regiment Artillerie, m.a.w. Frederik was militair op het ogenblik van zijn huwelijk.

De getuigen van het huwelijk waren: Franciscus De Visser (steenhouwer, 22 jaar), Petrus Bosmans (slijter in dranken, 53 jaar), Joannes Alexander Danckaers (smidsgast, 32 jaar, broer van de bruidegom) en Petrus Josephus Danckaers (arbeider, 29 jaar, broer van de bruidegom).

De familie Danckaers woonde al vele generaties te Antwerpen in de Seefhoek.

Ook bij deze generatie zou dat zo blijven...

In het jonge gezin kwamen er al snel zes kinderen.

Men vermoedt dat het oudste kind (dochter) een voorkind is.

Van militair naar landloper

Om aan de kost te komen, werd Frederik beroepsmilitair.

Daar leerde hij ook drinken. Hij werd een alcoholieker.

Het huwelijk liep op de klippen, hoewel ze nooit officieel scheidden.

Frederik werd alzo een landloper.

Hij werd gearresteerd en vloog eerst naar Kontich.

Op 16 november 1906 veroordeelde de rechter van Hoogstraten hem tot landloper, met een straf van twee jaar. Was dat de eerste ontmoeting met de rechtbank?

In elk geval niet de laatste, want vanuit de gevangenis van Merksplas maakte hij er een hele reeks van.

Na elke vrijlating ging hij wel terug naar zijn vrouw, maar hij bleef drinken...

Bij een bepaalde vrijlating was één van de kinderen zo hard geschrokken, dat ze flauw viel.

Haar vader was een afgeleefde man geworden, onherkenbaar voor zijn kinderen...

Frederic Danckaers stierf in 1908 (51 jaar) aan de influenza. In dat jaar was er een erge griep epidemie in de gevangenis van Merksplas. Velen werden ziek en stierven (maar niet allemaal van de griep).

KG

Bronnen:

Dit verhaal werd verteld door Elza Verelst, Gasstraat 33 b31 (= Seefhoek), 2060 Antwerpen, tel. 03/226 03 91. Als 81-jarige dame (dus geboren in 1930) kwam zij op 1 mei 2011 met het openbaar vervoer naar Merksplas, naar de tentoonstelling "Gevangen in Armoede" zien, naar de inhuldiging van de Landlopers-begraafplaats, omdat haar "grootvader daar ligt begraven".

Toen Elza 16 jaar was (in 1946) ontdekte ze het trouwboekje van haar grootouders.

De overlijdensplaats van haar grootvader was onleesbaar gemaakt.

Haar grootmoeder wilde er aanvankelijk weinig over vertellen, maar na aandringen vertelde ze dat haar grootvader was overleden in de landloperskolonie van Merksplas. Ze moest er meteen bij beloven dat dit een groot familiegeheim was, dat aan niemand mocht worden voort verteld.